

Beste ouders,

8 november 2019.

Hierbij ontvangt u van ons de tweewekelijkse Info van dit schooljaar. Veel leesplezier!

Trefwoord.

Het thema van deze week ging ook over volhouden, met als vraag wat motiveert ons om vol te houden? De kinderen ontdekken dat mensen kunnen volhouden omwille van zichzelf, de ander, de natuur of een traditie in stand te houden. De betekenis en waarde ligt in datgene waar het volhouden op gericht is: het geluk van jezelf, een ander, de samenleving of zelfs de aarde. In de Bijbelverhalen doet Jakob zijn best bij zijn oom en houdt hij zich vast aan de belofte dat hij een gezegend mens (dus ook welvarend en kinderrijk) zal worden. Daarmee zet hij de traditie voort van de belofte die God ooit aan Abraham deed.

Vanuit het team.

Juf Marije Hayden- groep 2/3A- heeft per 1 januari een andere baan aanvaard. Zij zocht een nieuwe uitdaging en heeft die gevonden op een andere school die qua reistijd ook nog eens beter voor haar te bereiken is.. We begrijpen haar overwegingen de overstap te maken, maar vinden het heel jammer. Marije; dank voor alle inzet en enthousiasme waarmee je op Avonturijn werkte. We wensen je alle goeds en succes voor de toekomst!

Zoals al eerder gemeld, zijn wed. *ruk doende* kandidaten te zoeken die de vacatures bij ons kunnen invullen- zodra er meer nieuws is, hoort u direct van ons.

Terugblik op het staken.

Afgelopen woensdag staakte het team. Er is gesproken met ouders, ook zij hebben last van het lerarentekort. Raadslid Gerben van Voorden was aanwezig, even als de pers. We hebben in kaart gebracht (a.d.h.v. stellingen) wat de problematiek is, daarna is vooral gesproken over mogelijke – creatieve- oplossingen. Wat fijn dat zoveel ouders hun steun uitspraken, persoonlijk of op de mail, dat zijn zaken dat dit een probleem is dat structureel moet worden aangepakt en waar we allemaal mee te maken hebben. Ouders die niet zelf aanwezig konden zijn, hebben ons ook allerlei ideeën aangedragen. Fijn om in deze sfeer met elkaar te kunnen praten en in discussie te gaan, waarbij het oplossen en in kaart brengen voorop stond! Dank allemaal!

Schoolfruit.

Vanaf 11 november tot en met 17 april krijgen, de kinderen op onze school, drie porties groente of fruit per leerling per week. Onze school doet namelijk mee aan het EU-schoolfruit programma. Tijdens dit programma gaan wij aan de slag met lessen rondom groente, fruit en gezonde voeding. Op deze manier leren de kinderen mogelijk ook groente en fruitsoorten kennen die ze nog niet eerder hebben gezien of gegeten. Wij proberen de kinderen te stimuleren om het te eten en/ of te proeven.

Wij zullen dit vanaf woensdag 13 november aanbieden op woensdag, donderdag en vrijdag. De vrijdag van tevoren ontvangt u van ons de informatie over het groente en/ of fruit van de week erop. We willen u vragen, als er iets geven wordt dat uw kind echt niet lust, dan in overleg met de leerkracht een ander stuk fruit of groente mee te geven dat wel lekker gevonden wordt. Koek gaat deze dagen weer mee terug naar huis!

Op de website van EU-Schoolfruit kunt u meer informatie vinden over dit programma www.euschoolfruit.nl.

Versieren: vraag vanuit de versiercommissie:

Elk jaar wordt de school versierd door de versiercommissie. De versiercommissie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de school in klaar is om Sinterklaas te ontvangen. Uw hulp kan hierbij goed gebruikt worden! Onderstaand ziet u de data dat de versiercommissie de school gaat versieren. Het versieren begint rond 08:30 uur en eindigt uiterlijk om 10:30 uur. Kunt u komen helpen? Dan mag u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

Ook willen wij u vragen of u lege doosjes/verpakkingen heeft die u kunt inpakken in Sintpapier, dit is voor de versiering. Ook deze mogen naar de leerkracht van uw kind.

Bij voorbaat dank!

De data:

Maandag 11 november sint

Donderdag 14 november sint

Donderdag 6 december opruimen en start kerst.

Maandag 9 december kerst

Maandag 6 januari opruimen kerst

Donderdag 2 april Pasen/ voorjaar

Donderdag 7 mei opruimen.

Nieuwe boeken.



Dankzij u die de bonnen van Boekhandel Voorhoeve ingeleverd heeft, konden we 6 boeken uitzoeken:

= een verhalenboek van Arend van Dam, over mens en natuur in NL.

= een leesboek over slavernij eveneens van Arend van Dam

= Palmen op de noordpool: over klimaatverandering

= Het hele soepzootje : over ontstaan van heelal, aarde etc.

= Alleen beer mocht mee, van Vivian den Hollander over Tweede Wereldoorlog.

= leesboek Siem Subliem en het ei van Jannes door Tosca Menten

Alle mensen die bonnen ingeleverd hebben hiervoor, hartelijk dank!

Duurzaamheid.

“We hebben de aarde niet gekregen van onze ouders, maar te leen van onze kinderen.”

Het thema duurzaamheid is iets wat we op school nastreven, ook leeft dit thema erg bij de kinderen.

Zo scheiden we ons afval, hebben we een composthoop en willen we ook zorgen dat ons restafval zo weinig mogelijk is. We willen uw medewerking vragen om uw kind brood en drinken mee te geven in een beker en een trommel; dat scheelt heel veel pakjes en plastic zakjes, kortom, minder afval!

Daarnaast willen we de kinderen leren dat drinken van water net zo lekker is als limonade; binnenkort krijgen we een watertappunt op het plein, ook hier kunnen de kinderen hun flesje of beker uit bijvullen. Dus bekers en Dopper flesjes zijn misschien mooie cadeaus voor de komende maand? Dank voor de medewerking!

Om alvast te noteren in uw agenda:

Tot de kerstvakantie: Sit & kiss op donderdag!

Dinsdag 12 november: Einde ronde 2 talentenfabriek- in januari start ronde 3

Vrijdag 22 november: De info verschijnt weer

Dinsdag 26 november: Studiemiddag; de kinderen zijn vrij om 12.30 uur

We wensen u een fijn weekend!

Team van Avonturijn