

Beste ouders,

22 november 2019.

Hierbij ontvangt u van ons de tweewekelijkse Info van dit schooljaar. Het bruist op school met alle feestdagen in het vooruitzicht. Naast de voorpret, het knutselen en andere voorbereidingen gebeurt er nog veel meer. U kunt er hier weer van alles over lezen. Veel leesplezier!

Trefwoord.

Het thema van de komende weken gaat over "geheimhouden". Het dilemma van geheimhouden of onthullen is in onze internetcultuur en de privacy-protocollen aan de orde van de dag. Natuurlijk willen we weten "hoe het zit" zodat onrecht niet verborgen blijft. Tegelijkertijd willen we niet dat iedereen alles van ons weet: je mag toch zeker iets voor jezelf houden. Voor de kinderen valt er veel te ontdekken in dit thema. Hoe ga ik om met wat ik weet van de ander? Wat wil ik graag privé houden en waarom? En zeker niet onbelangrijk: Wat kan ik over mezelf ontdekken dat tot nu toe nog een geheim voor mij was?

Ook het vervolg van de Bijbelverhalen over Jozef staat vol geheimen. De Jozefverhalen in het Bijbelse Genesis vertellen over God die zijn geheimen openbaart in dromen en over Jozef die zo wijs is om de betekenis van bijvoorbeeld vette en magere koeien in die dromen te begrijpen.

Vanuit het team.

We zijn blij te kunnen melden dat de vacature in groep 2/3 is ingevuld. I.o.m. de school waar onze nieuwe collega nu nog werkt, houden we naam en andere zaken nog even voor onszelf. Hoe alles precies wordt ingericht tav taken en werkdagen wordt nog nader ingevuld. Zodra dit helder is worden de ouders van de betreffende groep ingelicht.

We hebben een nieuwe vacature uitstaan voor de vervanging van het zwangerschapsverlof van *juf Floor* voor de donderdag en vrijdag. In januari is *juf Claire* er nog en zij geeft deze dagen dan nog les.

Ook voor de invulling van de dagen in groep 1/2 door het vertrek van *juf Maartje* zijn we druk doende de juiste kandidaat te vinden. Het lerarentekort is goed merkbaar. Gelukkig zijn er wel wat kandidaten, maar degene die we zoeken zat er (nog) niet tussen. Wordt vervolgd!

Ons onderwijs.

Wellicht heeft u het al gezien in de groep, of gehoord van uw kind: we werken al een poosje niet meer met de dag-en weektaken. Het doel dat zij moesten dienen (zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid) konden we hiermee niet behalen. Het werd een soort afstreeplijst en dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zijn gestart met doelenkaarten/ kasten/opdrachten. Dit past heel goed bij het doelgericht werken zoals wij dit vorm geven (welk doel moeten de kinderen halen en welk werk past daarbij het beste om dit te bereiken?). Als een kind klaar is met het werk, kiest het uit de doelen kast werk of een opdracht a.d.h.v. een geformuleerd doel, bijvoorbeeld; 'ik kan alle tafels van 1 t/m 5 door elkaar heen'. Dat gaat het kind oefenen met allerlei materiaal. Als het kind vindt dat het dit goed beheerst legt het daarvan bewijs af bij de leerkracht. Is het doel bereikt, dan gaat kind verder werken aan een ander doel. In de meeste groepen formuleren de leerkrachten de doelen nog, in groep 7 en 8 hebben de kinderen zelf hun toets nagekeken en hun eigen leerdoel geformuleerd. Naast de door de leerkracht geformuleerde doelen. Dit jaar werken we hiermee in allerlei vormen en met allerlei materialen- zo willen we uiteindelijk een doorgaande lijn uitzetten van groep 1 t/m 8. We zien nu al dat de kinderen veel meer betrokken zijn en dat ze hard werken aan de te behalen doelen. Het past heel goed bij onze visie en het zelfverantwoordelijke van de kinderen. Op deze wijze hebben kinderen bovendien- in samenspraak- met de leerkracht zo hun eigen leerlijn een stukje vorm gegeven. Een hele mooie ontwikkeling! Als u in het lokaal van uw kind bent (bijv met Sit & Kiss) kijk dan eens naar de manier waarop deze doelen vorm hebben gekregen (kast, tafel, kaarten enz.).

Stop- Loop- Praat.

In alle groepen is weer extra aandacht gegeven hoe we ook alweer handelen als iemand gepest wordt. In de les is de kaars weer gebruikt als symbool; een brandende kaars die geen zuurstof krijgt, gaat vanzelf uit. Zo is het ook met pesten; we geven de pester geen aandacht, maar helpen het kind dat gepest wordt door te zeggen- stop daarmee. Lukt dat niet dan loop je naar een volwassene en praat je het samen uit. Doordat de pester geen aanmoediging (zuurstof) krijgt, zal hijs toppen (het vlammetje gaat uit. Daarnaast leren de kinderen zo dat pesten geen zin heeft, dat praten wel helpt. We geven er altijd in november extra aandacht aan, dit omdat respect centraal staat- wereldwijd- deze maand en omdat de maand december er aan komt- dat is spannend en van sommige kinderen, zo zeer dat de spanningsboog zeer kort wordt. Daarom is deze herinnering en opfrissen van de afspraken voor dit moment gekozen.

Nieuwe microscopen.

Juf Lotte heeft een cursus gevolgd waarin aandacht werd besteed aan de inzet van microscopen als leermiddel. Aan het eind van de middag was ze een hoop kennis en vier gloednieuwe microscopen rijker! Superfijn- die worden vast en zeker veel ingezet in het ontdek lab, klas en talentenfabriek!

Het schoolfruit.

Iedere week wordt er weer voor 3 dagen fruit afgeleverd. Dat betekent ook weer veel ouders die gezellig helpen met fruit schoon te maken en te snijden (bij sommige soorten is dat nodig). De kinderen vinden het leuk en soms spannend als ze iets eten of proeven wat ze nog niet kennen. Op woensdag, donderdag en vrijdag eten alle kinderen fruit of groente- per weekmail hoort u vrijdag welke soorten dit zijn. Lust uw kind iets echt niet, dan vragen we u (i.o.m. de leerkracht ander fruit of groente mee te geven. Koek gaat deze dagen weer mee terug naar huis. Het doel is immers de kinderen te helpen ervaren hoe lekker en gezond groente en fruit zijn. Daarnaast leren ze allerlei nieuwe soorten groente en fruit proeven.

Sint

Donderdag 5 december komt Sint bij ons op school! Wij zouden het gezellig vinden als u hem, met ons, opwacht op het plein. Op het plein zijn vakken getekend waar de kinderen in verzamelen. Wij willen u vragen of u achter de oranje tegels wilt gaan staan zodat alle kinderen de Sint goed zien. De kinderen moeten zelf, zoals altijd, een lunch mee naar school nemen want wij hebben tot kwart over 2 school die dag. De volgende ochtend kunnen de kinderen wat langer slapen en starten de lessen om 9.30 uur.

Kerst.

Ook al moet sint nog op bezoek komen, de kerstcommissie is al druk doende met het organiseren van het kerstfeest. Dit jaar gaan we op donderdag 19 december 's morgens naar de kerk met de hele school voor een viering. Voor het middagprogramma willen we u, als ouders, van harte uitnodigen! Vanaf 12.45 uur is er een inloop, om 13.00 uur start "Avonturijn sings Christmas Carols." Iedere groep geeft een optreden. De leerkrachten sluiten met de kinderen af in de klas. Om 14.15 uur vragen we u uw kind op te halen uit de klas. Met elkaar gaan we naar buiten en in de binnenstraat kunt u onder het genot van een hapje en drankje nog even napraten. En wie weet zingen we ook hier nog iets met elkaar. U ontvangt binnenkort nog veel meer informatie, maar we wilden u alvast informeren dat we 's middags i.p.v. 's avonds kerst vieren; zo kunt u nog (indien nodig) eea regelen. We vragen u dus in uw agenda te noteren: donderdag 19 december- Christmas Carols in de open leerruimte vanaf 12.45 uur. Start zingen; 13.00 uur. Na afloop hapjes en drankjes in de binnenstraat.

Schoolkorfbal.

Afgelopen woensdag was het zover: het schoolkorfbal toernooi voor de groepen 5,6 en 7. Vorig jaar deden we voor het eerst mee met 1 team en wonnen we direct de beker! Dat smaakte dus naar meer. We hebben 2 maal een gymles gehad van Hanneke van de korfbalvereniging de Corvers. Hier hebben we goed leren vangen, gooien en natuurlijk het korfbalspel geleerd. Zo waren we heel goed voorbereid! Wat was het leuk- er deden maar liefst 8 teams mee! Samen spelen, samen proberen te scoren en natuurlijk zorgen dat de tegenstander niet scoort! Ok moesten we als school tegen elkaar spelen; groep 5 en 6 tegen elkaar. De supporters hadden een probleem- voor wie moet je dan zijn? De 3 teams uit groep 5 hebben keihard gevochten, 1 team had zelfs kans op de derde plaats. Helaas was de tegenstander net iets te sterk! Ook in groep 6 deden 3 teams mee. Alle drie hebben ze de finale gehaald! Superknop. In de spannende finales om de 1^e,2^e en 3^e plaats hebben we maar liefst 2 bekertjes mee naar huis genomen! Groep 7 had 32 teams. Ze wonnen net niet, maar het plezier was er niet minder om! Al met al een hele leuke en succesvolle middag voor iedereen!

Marga Lankreijer, moeder van Roos uit groep 6.

Om alvast te noteren in uw agenda:

Tot de kerstvakantie: Sit & Kiss op donderdag!

<i>Dinsdag 26 november:</i>	Studiemiddag; de kinderen zijn vrij om 12.30 uur
<i>Donderdag 5 december:</i>	Sinterklaasviering
<i>Vrijdag 6 december:</i>	School start om 9.30 u De info verschijnt weer
<i>Donderdag 19 december:</i>	Kerstviering (morgen) Avonturijn sings Christmas Carols (middag) met de ouders
<i>Vrijdag 20 december:</i>	De info verschijnt weer Start kerstvakantie t/m 5 januari
<i>Maandag 6 januari:</i>	De school begint weer Sit & Kiss tot de voorjaarsvakantie op maandag!

We wensen u een fijn weekend
Team van Avonturijn